

In het vorige Alderande krantje konden jullie al eens kort kennismaken met 2 nieuwe medewerkers op het secretariaat in Daknam. Onze reporter ter plaatse kreeg ze samen te pakken voor een korte babbel: Jeroen en Gert

Jeroen, hoe ben jij eigenlijk in Alderande terecht gekomen? Blijkbaar ben jij voor sommigen hier een bekend gezicht?

Ik ken Alderande al bijna 20 jaar. Toen kwamen wij vanuit Gent in Doorslaar wonen. Wij maakten als snel kennis met enkele sympathieke medewerkers van Alderande. Van het een kwam het ander. We werden vaste klant van de lunchbar en de kledijwinkel.

En Gert, hoe ging dat bij jou? Je bent een voetballer?

Alderande is een organisatie in Lokeren die ik al lang een warm hart toedraag. Ik heb nog enkele jaren meegespeeld in het voetbalploegje van Alderande op het alom bekende meifeest. Ik hoorde dat er nood was aan een extra kracht die zich wou ontfermen over het financiële luik en over de gebouwen. Daar zag ik wel een uitdaging in, en ik heb dan ook niet lang getwijfeld om mee mijn schouders onder dit toffe project te zetten.

Wat heb je daarvoor gedaan Gert?

Hiervoor was ik aan de slag als financial bij Netwerk Hiëronymus VZW.

Dat is een dienstverlenende organisatie die gegroeid is uit de Broeders Hiëronymus in Sint-Niklaas.

Concreet behartigde ik de financiële dossiers van Emiliani VZW en van het Katholiek Onderwijs Land Van Waas VZW.

Daarvoor ben ik in een ver verleden ook nog mede-kantoorhouder geweest van een bankagentschap en makelaarskantoor in Doorslaar (we 4 u).

Jeroen, jij werkt eigenlijk al heel je leven voor en met mensen met een handicap?

Ik heb de eerste 13 jaar in een aantal voorzieningen van de Broeders van Liefde gewerkt. Als vrijwilliger, als opvoeder, als pedagoog... Ik heb daar veel geleerd. Rond 2000 ben ik overgestapt naar het beleid op Vlaams niveau. Sedert dan heb ik samen met vele anderen gevochten tegen de wachtlijsten voor mensen met een handicap. Ik hielp ook mee bij de invoering van de persoonsvolgende financiering.

Waarmee ben jij nu vooral bezig in Alderande Jeroen?

Nu wil ik echt eerst iedereen beter leren kennen. Door corona is daar nog niet veel van in huis gekomen. We kunnen elkaar niet zomaar bezoeken of met elkaar vergaderen als voor corona. Ook met mensen buiten Alderande is dit nog niet normaal. Ik werk nu vooral nauw samen met Veerle, Carine en Anja. Dat is het beleidsteam. Heidi is daar ook geregeld bij. Dat team komt 2X per maand samen.

Dat beleidsteam, wat is dat eigenlijk?

We informeren elkaar over waar we mee bezig zijn in Wonen en Werken. We lossen daar samen de problemen op die we tegenkomen, bijvoorbeeld als een cliënt wil verhuizen of er nieuwe regels komen vanuit Brussel. We maken daar ook plannen om onze dienstverlening en huizen nog beter aan te passen aan de noden van de cliënten. Zo bekijken we nu bijvoorbeeld of we

volgend jaar ons cliëntendossier (en al de administratie die daarbij komt kijken) anders kunnen organiseren.

Gert, we horen dat jij nu “de kas” beheert bij Alderande? Maar nog van alles daarbij?

Wat het financiële luik betreft houd ik me bezig met het meerjarenplan, de jaarafsluit en de rapportering naar directie en raad van bestuur.

Daarnaast ondersteun ik Ria (onze boekhouder) waar nodig bij de registratie en Marleen wat betreft de facturatie. Gelukkig zijn dit twee ervaren rotten die het klappen van de zweep kennen. Hun kennis en ervaring binnen Alderande heeft me al veel geholpen.

Alderande heeft nogal wat plannen om te verbouwen? Dat kwam al op de teams ter sprake. Heb jij daar ook een, rol in?

Alderande heeft verschillende gebouwen in bezit en zijn er plannen om bestaande gebouwen te renoveren en aan te passen. Vorig jaar heeft Alderande nog een pand gekocht in de Zelestraat, aansluitend bij de lunchbar.

Op dit moment ben ik me volop aan het inwerken in de verschillende dossiers. Ik wil mijn steentje bijdragen in de uitvoering van al die mooie plannen.

Ik probeer ook om nieuwe ruwe ideeën mee vorm te helpen geven.

Genoeg over het werk heren. Jeroen, waar kijk jij naar uit als we elkaar kunnen terugzien zoals vroeger ?

Ha gewoon terug eens ongedwongen ergens kunnen binnenspringen en een taske koffie drinken. Iemand die niet in je bubbel zit toch een hand of een knuffel kunnen geven. En een beetje feesten met vrienden en familie. Of terug op reis kunnen gaan naar Spanje of Frankrijk.

Gert?

Ik zou graag iedereen eens op een normale en ongedwongen manier ontmoeten.

Bij voorkeur als het mooi weer is, ergens in de open lucht, en dat mag met een drankje en een hapje erbij 😊

En waar hou jij je thuis en in je vrije tijd zoal mee bezig?

Ik breng graag tijd door met mijn dochttertje. Als we samen spelen lijkt het soms alsof ik zelf terug 6 ben.

Daarnaast ben ik iemand die graag veel aan sport doet, ik lees graag een boek, en ik kan genieten van wat cultuur (hoewel ik daar weinig verstand van heb).

Jeroen, wat zijn jouw interesses vooral?

Ik ben veel met muziek bezig. Dat zie je ook al als je op mijn bureau komt (rarara). We gaan regelmatig ook eens op uitstap naar de natuur of naar een museum.. Ik werk ook veel in mijn tuin. We zijn ook lid van LETS DURME. Dat is ook een warme kring van mensen (zoals Alderande!) die

elkaar helpen als dat nodig is en elkaar daarvoor waarderen. Hopelijk kunnen we in september terug iedereen eens bij elkaar brengen rond een pot luck.

Een pot wat?

Een pot luck. Dat is gewoon dat iedereen zelf wat eten meebrengt die je dan kan delen met de anderen. Dat worden dan meestal zeer uitgebreide buffetten waar iedereen uitpakt met (h)eerlijk eten.